

ONTMOETEN

– HET SPEL DAT ONS BINNENSTEBUITEN KEERT!

ONTMOETEN

Dit associatief kaartspel brengt onvermijdelijk binnen 10 minuten een levendig en vooral echt gesprek tot stand tussen de deelnemers. Het bestaat uit een 70-tal kaarten waarop heldere begrippen staan. In het bijzonder geloofsbegrippen zijn kriskras door het spel verwerkt. Ook allerlei gevoelskaarten maken onderdeel uit van het spel. In de praktijk is gebleken dat de balans tussen de diverse kaarten onderling zo evenwichtig is, dat het als een prettig, uitdagend en open spel ervaren wordt. Het kan gespeeld worden met 3 tot maximaal 7 personen. Uiteraard maken heldere spelregels deel uit van het spel. Het spel wordt erg gewaardeerd door predikanten, catecheten en jeugdwerkers. Maar ook vrouwengroepen, hulpverleners en docenten blijken dit spel graag te gebruiken in hun beroepspraktijk.



Er kwam een grote vraag op gang naar het spel. Een predikant, een jeugdwerker en een docent wilden het kopen. Mensen wilden het tijdens familieweekenden gebruiken, ouders wilden het met hun kinderen spelen. Dit alles deed ons besluiten het spel in een grotere oplage te laten maken. Het werd uitgebreid tot 70 kaarten en volledig opnieuw geïllustreerd door een gerenommeerd ontwerper. Het werd op een zowel dieper als breder niveau verder ontwikkeld!